

'Onder de lindeboom' is een 'buiten-gewone' vrede-tocht op Alveringems grondgebied. De route verbindt veertien zomerlinden, verspreid over de verschillende dorpen. Onder elke boom vind je een vredesboodschap. 'Onder de lindeboom' is een logisch vervolg op de oorlogskruistocht 'Splinters'. Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog lanceerde het lokaal bestuur Alveringem een route tussen gefolterde en verbrande dode bomen, van een denkbeeldig slagveld geplukt en herplant achter de frontlinie van weleer.

De '14 staties' brachten een hommage aan 'doodgewone' mannen, vrouwen en kinderen die de gruwelijke oorlog niet hebben overleefd... of net op een heel bijzondere manier hebben beleefd. Nu de intense herdenkingsperiode 2014-2018 afgesloten is, wordt het herdenkingsproject 'Splinters' omgeschakeld naar het vredesproject 'Onder de lindeboom'. De verbrande

dode bomen zijn vervangen door jonge en vitale 'vredesbomen' (zomerlinden). De oorlogskruistocht maakt plaats voor een vredesroute. De 14 'staties' blijven behouden en elke boom verkondigt een originele vredesboodschap, waarbij we vertrekken van een stukje poëzie, een fragment uit een aangrijpend lied of een krachtig citaat over dit uitermate belangrijke thema.

Deze vredesboodschap wordt verkondigd op een bijhorend infobord onder de lindeboom. Wie met zijn smartphone de QR-code scant, kan het vredesbericht verder uitdiepen. Bovendien wordt de band met het oorlogsverleden niet helemaal doorgesneden. Behalve de vredesboodschap vind je achter de QR-code ook nog altijd het oorlogsverhaal dat aan deze locatie verbonden is. En onderweg ontdek je ook grote foto's van oorlogstaferelen op historische locaties. We wensen je een inspirerende en vredevolle tocht.

Het volledige verhaal vind je ook op www.onderdelindeboom.be/vredesboom



Een 'buiten-gewone'
vredes-tocht door
Alveringem

'Onder de
lindeboom'

Een 'buiten-gewone' vrede-tocht door Alveringem 'Onder de lindeboom'

- 1 Oeren
- 2 Witte duif
- 3 La Espero
- 4 Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten
- 5 Weet je nog... Vietnam
- 6 Wij willen onze kindertijd terug
- 7 Een duif van honderd pond
- 8 Mijn land is een droevige historie
- 9 What's in a name...
- 10 Soldaat der vrede
- 11 Zou niemand weten dat het vrede was?
- 12 Mensen met koffers
- 13 Dona nobis pacem
- 14 Ik ben maar een dichter

Fotoproject 'DORPEN IN OORLOG'

Op 10 historische locaties, verspreid over de verschillende dorpen van Alveringem, duiken er oorlogstaferelen op in het landschap. De sprekende beelden tonen wat er zich op deze plaatsen afspeelde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

1

SPOORLOOS

Fortem speelt in de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol als logistiek knooppunt voor de bevoorrading van het Diksmuidse front. Een nieuwe aangelegde brug over de Lovaart bezwijkt onder het gewicht van een locomotief. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

2

OORLOG IN HET GODSHUIS

In het Gasthuis Clep in Hoogstade wordt een veldhospitaal ingericht. Het is dicht van het front gelegen en behandelt vooral zwaargewonden. Dat verklaart ook het hoge sterftecijfer. 1.320 militairen of bijna 20 procent van alle patiënten zijn er gestorven. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

3

WASSEN EN PLASSEN

In maart 1916 wordt op de historische abdijhoeve Eversam in Stavele een grote militaire badinrichting en wasserij geopend. Dagelijks kunnen er 1.500 soldaten een stortbad nemen. Jaarlijks worden er 14 miljoen stukken linnen en ondergoed gewassen. (Archief Antoon Verplanken)

4

ZWEMMENDE PAARDEN

In Stavele steken paarden van de Belgische cavalerie de IJzer over. Ze doen dat niet over de Stavelebrug maar door het water. In mei 1915 is de brug zwaar beschadigd en wordt er een passerelle aangelegd, waarop zelfs kleine voertuigen kunnen rijden. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

5

MOEDIGE VERPLEEGSTERS

Op een boogschuit van Clep wordt in maart 1917 aan de Kruisstraat in Beveren-aan-de-IJzer een gloednieuw hospitaalcomplex opgetrokken, bestaande uit 39 paviljoenen. De verpleegsters van dit modelhospitaal verdienen een medaille. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

6

ZWAAR OORLOGSTUIG

Beveren-aan-de-IJzer wordt onder de voet gelopen door Belgische soldaten maar ook door allerlei regimenten van het Franse leger, die dienst doen in de meer zuidelijke frontsector. Om de haverklap trekken er artilleriekonvoien door het dorp. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

7

GEEN ROOK ZONDER VUUR

In het station van Leysse-Isenberghe, op de nieuwe spoorlijn Adinkerke-Poperinge, wordt dagelijks hooi en strooi aangevoerd. Niet zonder gevaar, zoals blijkt op deze foto. Er woedt een hevige brand in het hooidepot. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

8

MUZIEKFESTIJN OP HET PLEIN

In de overbevolkte dorpen is er geen gebrek aan ontspanning. Er zijn toneelopvoeringen, sportwedstrijden en er wordt ontzettend veel muziek gespeeld. Een concert van de Grenadiers doet de Weegschede in Gijverinkhove vol lopen. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

9

OP NAAR HET FRONT

De weg Ieper-Veurne speelt een belangrijke rol voor de aanvoer van goederen en troepen. Een artilleriekonvoi verlaat Hoogstade en is op weg naar het front. Behalve de kerk is ook het grote herenhuis in de Kerkstraat nog duidelijk herkenbaar. (Verzameling Koninklijk Legermuseum)

10

AMBULANCES OP DE BOERDERIJ

Op 26 januari 1915 vestigt de ambulancedienst van de 2^{de} Legerafdeling zich op de hoeve van burgemeester Mahieu in Sint-Rijkers. Onder leiding van dr. Albert De Moor worden slachtoffers aan het front geëvacueerd naar veldhospitaal achter het front. (In Flanders Fields Museum Ieper)

Legende Vredesroute

-  museum
-  kerk
-  kapel
-  militaire begraafplaats
-  molen
-  picknick
-  info-kantoor

Voor het parcours van de vredesroute proberen we zoveel mogelijk de knooppunten van het fietsnetwerk Westhoek te gebruiken. Op sommige plaatsen moeten we daar noodgedwongen van afwijken. Hieronder vindt u de wegbeschrijving. De route **start** aan het gemeentehuis **Hof van Wyckhuize**:

- 43 63 1**
- 80 2**
- 94 44** - (r) Fortem - (rd) Rozendaalstraat - **3**
- (rd) Nieuwstraat - (rd) Dorp - (l) Dorp - (rd) Putstraat
- 67 4** - (r) Lindemolen - (rd) Burgmolenstraat
- 90** - (l) Colaertshillestraat - **5** - (rd) Colaertshillestraat - **6***
- 75 7**
- 75 35 77 62 8**
- 62 9**
- 64 57 81 10**
- 81 54 49 40 48 11**
- 48 41 12**
- 41** - tot dorp Izenberge - (r) Groenestraat - **13** - (rd) Groenestraat
- 14** - (rd) Groenestraat - (l) Sleutelstraat - (l) Bellestraat
- 53 88 90 45 43**

(*) Deze vredesboom staat aan de andere kant van het Gasthuis Clep. Neem de dienstweg heen en terug

1 > 14 14 vredesbomen

1 > 10 10 foto's 'Dorpen in oorlog'



Praktische info

'Onder de lindeboom' is een initiatief van de Dienst Mens & Vrije Tijd Alveringem en wordt gesteund door het vredesplatform Westhoek Vredeshoek. Dit platform wil de krachten bundelen van alle vredesspelers die actief zijn in de Westhoek en de 18 Westhoekgemeenten ondersteunen in de uitbouw van een actief en inspirerend vredesbeleid.

Info : Dienst Mens & Vrije Tijd
 St. Rijkersstraat 19
 8690 Alveringem
 058 28 88 81
 toerisme@alveringem.be
 www.onderdelindeboom.be
 www.erfgoedalveringem.be

